

delicious.

SEPTEMBER 2015

DUITSLAND

- * ZOET TORTE, WELLEN, BIENENSTICH
- * FAMILIETIJD SPÄTZLE, EINTÖPF
- * MISTER KITCHEN ONTDEKT WADDENEILAND SYLT *deel 1*

BELGIË

- * DE BRUSSELSE KAASHELD
- * KIRSTENS WAFELS EN WATERZOOI

en ook...

- TARTE TATIN *geheim*
- WIJN *uit Luxemburg*
- PRUIJEN *in ijs & jam*
- BONEN *van borfotti tot tuinbonen*



Gentse waterzooi met kip en verse munt

verleg je culi-grenzen
puuren in beeld



PROEF WALLONIË 19 LEKKERE ADRESSEN

Kastanjabrood



Zwarte fougasse



Notenbrood



Krustenbrot



dat fantastische Duitse brood!



Peter Kapps brood wordt het beste van Duitsland genoemd. Bij de aanblik van de foto's op zijn site loopt het water ons al in de mond. Het stevige, kenmerkend Duitse, donkere zuur-desembrood, met rogge, spelt en zonnebloem- of pompoen-pitten, met zo'n ultiem knapperige korst. Of – ook in Duitse traditie – licht

zuurdesem met tarwe en roggemeel: Bückeburger Bauernbrot of Landbäcker. Peter richt zich ook op bijzonder brood uit Italië of Frankrijk. In Italiaanse stijl maakt hij Le Bianco, met op molenstenen gemalen spelt en buratto tarwemeel, met sel de guerande op basis van een 'zuurdeegmoeder' uit Piemonte, met knapperige stevige korst en véél smaak. En pane di Nittardi, een soort ciabatta met olijfolie. Sommige van Peters broden zien er extra spectaculair uit: hij bakt zwarte baguettes met inktvisinkt en cranberry's en een prachtige, zwarte fougasse met inktvisinkt, tomaat en zeezout. Zoals hij zelf zegt: een echte broodrevolutie. baeckerei-kapp.de Via heel-verlag.de kun je Peters boek **Mein Brot** – in het Duits – bestellen.

Duits brood – ook in NL

Het Duitse bakkertje in Winterswijk verkoopt elke dag vers Duits knapperig brood, traditioneel ambachtelijk desembrood. het-duitsse-bakkertje.nl



Brood van de biobakker uit Ahaus vind je bij veel natuurwinkels in Nederland en bijv. ook op boerenmarkten: bij de kraam van Bij Jan in Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Amsterdam. bijjan.nl



MET 'N HOEVEPICKNICK DE BOER OP



In West-Vlaanderen gaan we op hoevepicknick: verschillende hoeves bieden rijk gevulde picknickmanden aan met Vlaamse hesp (ham), platte kaas, hoevepaté, eigen jam, verse zuivel, vers brood, sap & wijn. Een heerlijke manier om de (Vlaamse) boer op te gaan!
[100% West-Vlaams Hoeve- en streekproducten hoevepicknick.be](http://100%West-VlaamsHoeve-enstreekproductenhoevepicknick.be)